

Jaargang 32, nummer 6  
mei 2025

# Vertel!

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Oostvoorne



**Een ontmoeting met Gerard Stroeve**  
**De belijdenis van Anne, Leontine, Sterre en Charlotte**  
**Religie in de kringloopwinkel**  
**Pinksterdienst 8 juni in Tinte**





# Inhoud

- 3 Meditatie: Vele gaven, één Geest
- 4 Een ontmoeting met Gerard Stroeve
- 6 Van de Kerkenraad: In de steigers
- 7 Collectes & giften
- 8 Uit de kinderkerk: Veertigdagentijd - Een nieuwe dag!
- 10 Van de twintigers: Bij de belijdenis van Anne, Leontine, Sterre en Charlotte
- 11 Geloofsbelijdenis van Anne Eggink
- 12 Geloofsbelijdenis van Leontine Groeneveldt
- 13 Geloofsbelijdenis van Sterre Hoogland
- 14 Geloofsbelijdenis van Charlotte Olieslagers
- 15 Ooit een echt Paaskuiken gezien?
- 16 Kerkdiensten
- 17 Gedicht Kees Hermis: Ruach
- 18 Op de agenda: Festival van Hoop
- 19 Ingekomen bericht: Dauwtrappen, ontbijten en kerkdienst op Hemelvaartsdag
- 20 Achter de schermen: De diaconie
- 22 Het Vervolgverhaal: Religie in de kringloopwinkel
- 23 ZOUT – Klooster bij Zee: Contouren steeds meer zichtbaar
- 24 Op de agenda: Pinksterdienst 8 juni in Tinte
- 26 Ingekomen berichten:
  - Brief Elise aan combo Eljakim
  - Bedankje van Judith van Balen
  - Welkom, ook op zaterdagen
- 27 Uit de pastorie
- 28 Ingekomen bericht: Themadag 'Leven met verlies' voor jongvolwassenen
- 29 Van de kerkrentmeesters: Uw bijdrage voor Vertel!
- 30 Colofon / Ledenadministratie
- 31 Adresboek
- 32 Voor de kinderen



# Meditatie

## Vele gaven, één Geest

(bij 1 Korinthiërs 12)

Dit is een geruststelling: geen mens wordt bij de Heer overvraagd. Dit is ook een aansporing: aan ieder mens wordt door God een vraag gesteld. Het is nooit dezelfde; iedere dag brengt zijn eigen vraag met zich mee. Het is ook persoonlijk. De vraag is voor jou bedoeld, je kunt hem niet uitbesteden. En jij bent de enige die antwoord kunt geven.

We zijn allemaal op de wereld gekomen met talenten, uniek vormgegeven in de mens die je bent. Als je geluk hebt, leer je ze al herkennen en ontwikkelen in je kinderjaren. Maar daarna houdt het niet op. Je groeit, je kiest, je gaat een weg. Elke dag brengt je kansen, hoe onopvallend ook, om je gaven te benutten. En elke dag kun je daarmee meer de mens worden die God in jou heeft gezien, helemaal aan het begin.

Je hoeft dus niet te worden wie en wat je niet bent. Je hoeft ook niet te lijden onder steeds hogere latten waar je maar niet overheen kunt. Dat is helemaal niet de vraag. De vraag is, in welke mate je bent, en bent geworden, wie Hij heeft bedoeld. Hijzelf zorgt er dan wel voor dat die vele mensen met hun vele gaven in zijn Geest verbonden zijn. Dan gaat het niet meer over hoge latten of competitie, maar over saamhorigheid en liefde. En over waar we naartoe onderweg zijn: Gods koninkrijk van vrede en recht.

Daarom vraagt hij ons, elke dag, wat we bijgedragen hebben aan dat koninkrijk. En elke dag geeft hij ons volop kansen om die vraag positief te beantwoorden. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Iedereen kan namelijk iets. Of het nu gaat om luisteren of leiden, zingen of zwijgen, scheppen of schateren, we hebben allemaal unieke gaven en talenten waarmee we tot zegen kunnen zijn voor God en de mensen. Zo vormen we samen, in zijn Geest, het levend bewijs van zijn liefde voor ieder mensenkind.

Ds. Marijke van Selm



# Een ontmoeting met Gerard Stroeve

*In de serie 'een ontmoeting met' vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en geloof en hun toekomstdromen. In de deze aflevering: Gerard Stroeve*

## **Wat doe je in het dagelijks leven?**

Ik woon in Oostvoorne, ik ben getrouwd met Yvonne en we hebben twee mooie zonen, Luc en Merlijn, waar we erg trots op zijn. In het dagelijkse leven doe ik best veel, heb ik het idee! Ik ben opgeleid als commercieel ingenieur, een combinatie van bedrijfskunde en IT-vaardigheden, en houd mij bezig met informatie-beveiliging. Ik werkte 27 jaar bij een IT-bedrijf en sinds een jaar bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast ben ik ook actief als zelfstandig adviseur. Ik vind het vooral interessant om bruggen te slaan tussen techniek en gedrag: hoe zorg je ervoor dat mensen veilig met informatie omgaan, dat ze hun houding daarop aanpassen, welke waarden worden daarbij gehanteerd en hoe communiceer je daarover. Heel boeiend vind ik dat. Daarnaast fotografeer ik als hobby, maar ook in opdracht. Ik schilder (de laatste tijd weer wat meer) en heb een grote tuin te onderhouden. Allemaal bezigheden waar ik blij van word, maar het is dus soms zoeken naar tijd....

## **Sinds wanneer maak je deel uit van onze gemeente?**

Ja, ik zag die vraag en ik aarzel daar een beetje over, genuanceerd als ik over alles ben. Durf ik mezelf als 'onderdeel' van de gemeente te beschouwen? Ik ben geen dooplid, maar als geboren en getogen Oostvoornaar voelde ik me altijd verbonden met de kerk, en heb die ook altijd wel als kerk beleefd. Ik kwam er als kind regelmatig met mijn moeder, groeide op met catechisatie, clubs, CJV, was zelfs voorzitter van het jeugdoverleg. Ook zat ik in gespreks-groepen, dat doe ik nu ook nog. Dat vind ik een

heel waardevol onderdeel van de kerk. Maar zie ik mezelf daarmee als deel van de gemeente? Al maak ik bij m'n moeder regelmatig een dienst online mee, de keren dat ik fysiek in een kerkdienst aanwezig ben zijn op een hand te tellen. Voor mij zit het meer 'eromheen'. Want die gespreksgroep (rond-de-veertigers) vind ik wel heel fijn. Ja, inderdaad, soms is het een handicap om altijd over alles genuanceerd te denken. Maar als het erop aankomt is mijn antwoord denk ik wel: ja, ik ben betrokken bij de kerk van Oostvoorne.





**Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?**

In mijn geval zou de vraag dan misschien moeten zijn: wat vind je rónnd de kerk? Spiegelen, klankborden, aanscherpen, inspiratie, dat zijn wel kernwoorden. Ik ga zoals gezegd graag naar die gespreksgroep-avonden. Maar geloof ervaar ik als iets heel persoonlijks. Ik heb het gevoel dat ik verbonden ben met God. Die connectie is er altijd. Dat hoeft niet per se ergens anders bekrachtigd te worden. Het geeft mij een basishouding waarmee ik in de wereld sta. Al is geloof tegelijk ook een zoektocht. Ja, waarnaar? Zekerheid? Nee, zekerheid vind ik ook weer gevaarlijk. Als mensen iets zeker weten gaat al gauw de nuance eraf, en de tolerantie naar anderen. En dat is volgens mij een bron van ellende in de wereld. Ik vind het fijn om van anderen te horen hoe hun zoektocht is. Ik heb daar altijd vragen bij, hoe zie je dat dan, en is dat dan wel zo. Een spiegelende vragende benadering. Dat zit gewoon in mij. Zulke gesprekken geven mij inspiratie, maar zijn hopelijk voor anderen, met de manier waarop ik hun geloof bevraag, ook inspirerend. Ik denk dat dat is wat ik er breng, in de kerk.

**Wat is je favoriete Bijbeltekst en/of lied?**

Het zijn misschien wel open deuren, maar in de Bijbel vind ik zowel het Kerst- als het Paasverhaal aansprekend, omdat ze beide gaan over verlangen, over licht in donkere tijden en over nieuw begin. Over spiegelend gesproken, de Bijbel is voor mij vooral een spiegelend boek, met verhalen die je tot nadenken aanzetten en waar lessen in zitten. Jezus is daarin rode draad. Maar wel de rode draad in het verhaal van God. Eigenlijk, in de manier waarop ik geloof, verhoud ik mij dus vooral tot God. Maar het wonderlijke is dat ik twee favoriete liederen heb, en die gaan allebei over Jezus. Het ene is 'Jesu bleibet meine Freude', van Bach, het andere 'Shine Jesus shine', een opwekkingslied. Daarna luisteren is een guilty pleasure, waar niemand van weet. Haha, nee dat duurt niet lang meer nu ik dat hier vertel.

**Welke droom of gedachte zou je de lezers willen meegeven?**

Ik denk toch die droom dat het goed komt. Dat kunnen we in deze tijd allemaal gebruiken. Al denk ik dan meteen, ja, daar komt die nuance weer, hoe ziet 'goed' er dan uit? Want het klinkt makkelijk, maar kunnen wij wel leven in zoiets paradijselijks? Nu ja, vragen hè...? Maar ik hoop stiekem toch dat er nog een andere werkelijkheid is, één die wij nog niet kennen, maar die wel gevonden wordt.

**Met wie wordt de volgende ontmoeting?**

Annette Maassen ontmoet ik in onze gespreksgroep. Maar ik ken haar verhaal verder eigenlijk nog niet. Dus ik ben wel benieuwd wat zij te vertellen heeft.

ds. Marijke van Selm





## In de steigers

Van 23 mei tot en met 16 juni staat ons prachtige kerkorgel letterlijk in de steigers. De buitenkant wordt grondig schoongemaakt, zodat het er straks weer schitterend uitziet én misschien wel nog mooier klinkt dan voorheen.

Maar niet alleen het orgel staat in de steigers, ook figuurlijk wordt er gebouwd. Het project ZOUT - Klooster bij Zee is volop in ontwikkeling, ook al heeft u daar de laatste tijd misschien minder over gehoord. Achter de schermen werkt de Kloosterwerkgroep hard, en er zijn meerdere overleggen geweest over de vraag of en hoe we deze plannen kunnen verwezenlijken. Daarbij zijn de kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de werkgroep samen aan de slag gegaan om te bekijken welke mogelijkheden we zien voor deze nieuwe ontwikkelingen. Intussen werkt de werkgroep gestaag verder aan de prachtige plannen die al in de steigers stonden.

De kerkenraad praat u hier graag over bij en organiseert daarom een gemeenteavond op woensdag 11 juni. Verdere info over deze gemeenteavond volgt via de nieuwsbrief van de PGO.

Ingrid Langbroek (scriba)



**Gemeenteavond:**  
**ZOUT - Klooster bij Zee**  
**woensdag 11 juni**

**U komt toch ook?**





## Collectes & giften

### Opbrengsten februari en maart

datum	collecte doel	opbrengst
02 februari	KiA werelddiaconaat	€ 58,24
09 februari	KiA Noodhulp	€ 146,06
16 februari	KiA Binnenlands diaconaat	€ 90,29
23 februari	Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond	€ 147,67
	Diaconie	€ 137,78
	Kerk	€ 437,87
	Pastoraat	€ 215,09
	<b>Totaal</b>	<b>€1.233,00</b>
02 maart	KiA ZendingEgypte	€ 154,09
90 maart	KiA Zending China	€ 156,99
16 maart	PKN Missionair werk	€ 95,24
23 maart	KiA Wereld Diaconaat Moldavie	€ 136,71
30 maart	KiA Wereld Diaconaat Colombia	€ 148,84
	Avondmaal collecte	€ 42,80
	Diaconie	€ 325,30
	Kerk	€ 519,97
	Pastoraat	€ 236,75
	<b>Totaal</b>	<b>€ 1.816,69</b>

#### Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:  
U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBAN-nummer NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken. U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van uw bijdrage gaat 50 % naar de speciale collecte en andere helft wordt verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.







# Veertigdagentijd - Een nieuwe dag!

Graag kijken we nog even terug op onze veertigdagentijd binnen de kinderkerk. Het thema dat als rode draad door deze weken liep was: 'Een nieuwe dag!'.

Na het donker wordt het altijd weer licht en komt er altijd weer een nieuwe dag. Een supermooi thema dat elke week met onze verhalen verweven was. Ook kwam elke week de wakkere wandelaar bij ons langs met een bijzonder voorwerp. In deze periode zijn we elke kinderkerk-bijeenkomst gestart met ochtendgymnastiek. Het schijnt namelijk zo te zijn dat je beter kan luisteren naar verhalen als je eerst beweegt. Deze ochtendgymnastiek hebben we zelfs een keer met heel de gemeente in de kerk gedaan! 😊

Ons eerste verhaal in de veertigdagentijd ging over Jezus in de woestijn. Veertig dagen en veertig nachten in de woestijn waarbij er zware beproevingen waren. De duivel probeert Jezus te laten buigen en hem dan macht te beloven. In de kinderkerk hebben we besproken naar wie wij luisteren en waar wij die week nee tegen zouden gaan zeggen.

Het volgende verhaal ging over de vijgenboom zonder vruchten. De vijgenboom geeft al drie jaar geen vruchten, maar de boodschap van het verhaal is: geef hem nog een kans, wat vandaag niet lukt, geloof dat het morgen wel kan lukken, probeer het nog eens. We hebben besproken waaraan je kan zien dat het lente aan het worden is en waar wij zelf soms extra ons best voor moeten doen om vol te houden of iets nog een keer te proberen. Daarna hebben we zaadjes in potjes gepoot en deze staan bij veel kinderen inmiddels al mooi in bloei.

Daarna ging het verhaal over de verloren zoon. Een jongen gaat op reis en geeft al het geld uit wat hij van z'n vader heeft gekregen. Als zijn geld op is en hij alles heeft gedaan wat eigenlijk niet mag, gaat hij terug naar huis. De oudste broer vindt het heel moeilijk dat er bij terugkomst een feest voor hem georganiseerd wordt. Vader is blij dat zijn verloren kind is teruggevonden. Tijdens de kinderkerk hebben we besproken wat er eerlijk aan is en wat niet. Ook hebben we besproken wat voor ons een feestje waard is. De kinderen hebben een mooie vlaggenlijn gemaakt, met elk een eigen vlaggetje, over wat voor hun een feestje waard is.

Het volgende verhaal ging over de oneerlijke oppasser. De wakkere wandelaar had die zondag een kip meegenomen. De kip van de burens waar de wakkere wandelaar op moest passen. De wakkere wandelaar wil de kip nu houden en niet meer teruggeven aan de burens. Tijdens de kinderkerk hebben we dit verhaal met elkaar besproken en er was een opdracht uit ons boekje om complimenten aan elkaar te geven. We hebben complimenten kaartjes gemaakt en ook een aantal bij terugkomst in de kerk uitgedeeld.



De zesde zondag van de veertigdagentijd was Palmpasen. We waren allemaal in het rood gekleed. Voordat we naar de kinderkerk gingen mochten we bij de wisseling van de kleden (antependium) zijn. We hebben dit in de kinderkerk besproken en onszelf ook omgekleed in paarse kleding. We hebben het verhaal gelezen en met elkaar een bijzonder kruis gemaakt die tot en met Pasen een mooi plekje in de kerk heeft gekregen.

Toen was het Pasen! Een mooie dienst waarbij we een super grote groep hadden van wel twintig kinderen. Wat was het gezellig op zolder in de kerk. We hebben eerst het Paasverhaal gelezen en daarna zijn we gaan knutselen. We hebben een mooie mok versierd om elke nieuwe dag vrolijk op te staan en de dag goed te beginnen! Daarna zijn we aangesloten bij de dienst en mochten we meekijken met de belijdenis van vier gemeentelieden. We kijken terug op een mooie veertigdagentijd!

Anita van der Poel





## Van de twintigers

# Bij de belijdenis van Anne, Leontine, Sterre en Charlotte

De Paasmorgen van 2025 was voor de Protestantse Gemeente Oostvoorne een onvergetelijke. We vierden met een stampvolle kerk dat de Heer is opgestaan. En we vierden ook dat vier jonge vrouwen opstonden om zich uit te spreken over hun geloof. Anne Eggink, Leontine Groeneveldt, Sterre Hoogland en Charlotte Olieslagers legden, zoals dat in kerkelijke termen heet, 'openbare geloofsbelijdenis' af. Op hun heel eigen, persoonlijke manier vertelden ze iets over wat ze geloven, ze beloofden de Heer te willen zoeken in hun leven en kregen de zegen daarover mee.

Het was ontroerend en indrukwekkend voor alle aanwezige getuigen, dit elan, dit zichtbare bewijs dat de kerk toekomst heeft. Het zou goed kunnen dat die toekomst er heel anders uitziet dan het verleden. Maar dat de Heer leeft, dat Hij met mensen een weg gaat, en dat mensen een weg met Hém willen gaan – dat hebben we allemaal gezien op die morgen vol beGeesting; Pasen 2025. Op de volgende pagina's leest u de persoonlijke woorden van Anne, Leontine, Sterre en Charlotte, vergezeld van een beknopt fotoverslag. En we feliciteren onze nieuwe belijdende leden nogmaals met hun statement en wensen hen Gods zegen op al hun wegen.

Ds. Marijke van Selm





## Geloofsbelijdenis van Anne Eggink

Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde, wat ik ervaar in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is liefdevol, heilig en trouw.

Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, die mens werd en onder ons leefde.

Ik geloof in de Heilige Geest, die in ons woont en ons sterkt om het leven te leven dat God voor ons heeft.

Ik geloof dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dat het onze gids is voor geloof en leven.

Ik geloof in de hemel waarin wij liefde ontvangen en voor altijd in Gods aanwezigheid leven.



# Geloofsbelijdenis van Leontine Groeneveldt

Ik geloof in God die de hand in onze schepping had, die liefde is en ons liefde laat verspreiden. Ik geloof in God die ons richting geeft, gevraagd en ongevraagd.

Ik geloof in Jezus Christus, de zoon van God, die ons voorbeeld is naar een goed leven, die ons heeft laten zien wat vergeving is en wat opkomen voor de zwakkeren is. Ik geloof in Jezus die voor ons gestorven is aan het kruis en na zijn dood het contact met ons heeft doorgezet door zijn opstanding.

Ik geloof in de hemel, hier gaan wij heen gaan als we overlijden en zullen we God, Jezus en onze verloren geliefden weer ontmoeten. Hier gaan wij het eeuwige leven tegemoet.

Ik geloof in de kerk als verbinder, onze gemeente als veilige haven, als ontmoetings- en bemoedigingsplek.





## Geloofsbelijdenis van Sterre Hoogland

Vandaag spreek ik uit wat ik diep vanbinnen al lang voel: ik geloof. Ik geloof dat God altijd bij mij is en dat ik nooit alleen ben. Zijn aanwezigheid geeft mij verlichting en positiviteit, zelfs op momenten dat het leven even zwaar voelt.

Ik geloof dat er leven is na de dood, dat er een hemel is waar liefde en vrede heersen. Dat besef geeft mij rust en vertrouwen.

Wat er ook gebeurt, ik weet dat alles uiteindelijk goed komt, zolang ik hoop blijf houden. God laat nooit los. Hij is mijn kracht en mijn houvast, in dit leven en daarna.

Vandaag kies ik ervoor om in dat geloof te staan en mijn vertrouwen op Hem uit te spreken.



# Geloofsbelijdenis van Charlotte Olieslagers

Ik geloof in God, de Vader, als de Schepper van hemel en aarde, die alles in Zijn hand houdt.

En in Jezus Christus, Zijn Zoon, Immanuel – God-met-ons. In Hem leer ik wie God is, en wie ik mag zijn voor de ander. Hij is voor mij de Persoon die, uit liefde voor de mens, leed, stierf aan het kruis voor onze zonden, maar de dood niet het laatste woord liet. Hij stond op en opende zo de weg naar een nieuw leven.

Ik geloof in de Heilige Geest, als God-in-ons, als Helper en bewegende kracht, die ons leidt, vernieuwt en kracht geeft om te leven in Zijn liefde.

Ik geloof in de kerk als het Lichaam van Christus. Een gemeenschap van hoop, geloof en baken van liefde. Als oefenplaats. Als een plek die in beweging blijft om samen te vieren, te zoeken, te groeien.



Als plek waar geloof handen en voeten krijgt.

Deze belijdenis is voor mij een ijkpunt – mijn volmondige 'ja' op de doop die ik als kind heb ontvangen. Een bewuste keuze om dankbaar verder te wandelen op deze weg van geloven, in vrijheid en liefde.





# Ooit een echt Paaskuiken gezien?

“En hoe is het, nu je je kuikens moet loslaten?” Dat vroeg Helene Perfors mij, na de Paasmorgendienst. Zo had ik er nog niet naar gekeken en ik vroeg me af of het echt zo was. Ik dacht, ik blijf ze toch nog zien? Maar dat is iets heel anders. Ik blijf ze zeker zien, maar ze hebben wel hun vleugels uit geslagen. En waar gaat het over? Over vier mooie zelfbewuste jonge vrouwen die belijdenis deden en die mij toelieten op de weg die er naartoe leidde.

Van jong en nog verkennend wat geloof in hun leven betekent en hoe zij dat willen toepassen, naar het moment waarop zij uitspraken dat geloof een wezenlijk onderdeel van hun leven is.

Ja, dan zijn de kuikens groot. En ja, dan verandert de rol. Ook die van mij. En dat is goed. Maar het betekent niet dat we elkaar loslaten. Integendeel, want ook geloven is een werkwoord. Als je elkaar loslaat in geloof, ga je het verliezen.

Deze belijdenis, deze Paasdienst was een hoogtepunt, de kuikens ontroerden me en gaven een gevoel van trots. Vlieg uit, maar we weten: we zijn voor altijd verbonden.

Annette Maassen



*Naast de bloemen van de kerkenraad kregen de vier jonge vrouwen ook nog een mooi persoonlijk geschenk.*

## Oproepje

De meiden die belijdenis deden komen uit een groep twintigers (inmiddels ook wat dertigers) die met elkaar op weg zijn in hun geloofsbeleving. Wanneer dit je aanspreekt: voel je vrij je bij dominee Marijke van Selm of jeugdouderling Annette Maassen aan te melden.



# Kerkdiensten

## Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

<b>Tijdstip/voorganger</b>	<b>Bijzonderheden</b>	<b>Collectes</b>
Zondag 18 mei 09.30 uur Charlotte Olieslagers	liturgische kleur wit Belofte buitengewoon ambtsdragers	Kerk Diaconie PKN Missionair Werk
Zondag 25 mei 09.30 uur Ds. Marijke van Selm	liturgische kleur wit	Kerk Pastoraat Kaarsen
Zondag 1 juni 09.30 uur Ds. Marijke van Selm	liturgische kleur wit	Kerk Diaconie Stichting De Hoop
Zondag 8 juni 10.00 uur (!) Ds. Marijke van Selm	liturgische kleur rood Pinksteren Openluchtdienst Tinte	Kerk Diaconie KiA Zending
Zondag 15 juni 09.30 uur Ds. Marijke van Selm	liturgische kleur wit Dienst van Schrift en Tafel	Kerk Diaconie Avondmaalsproject
Zondag 22 juni 09.30 uur Ds. Helene Perfors	liturgische kleur groen m.m.v. de cantorij	Kerk Pastoraat KiA Binnenl. diaconaat
Zondag 29 juni 09.30 uur Ds. Marijke van Selm	liturgische kleur groen	Kerk Pastoraat KiA Werelddiaconaat
Zondag 6 juli 09.30 uur Ds. Marijke van Selm	liturgische kleur groen	Kerk Pastoraat KiA Werelddiaconaat

### **Voorbeden**

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dit dan weten aan een van de kerkenraadsleden.  
Of kom voor de dienst even naar de consistoriekamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.



# Ruach

Meer dan een plant, een vogel,  
meer dan een hart dat slaat,  
meer dan een huis dat ademt  
leef je die ene mens in zijn  
vergankelijke staat.

Meer dan een aangeblazen vuur  
dat op den duur zal doven,  
meer dan een tijdelijk verblijf  
dat uit elkaar zal breken  
ben jij, meer dan een mensenlijf.

Meer dan aards bouwsel van voorbij  
blijft aan het woord de Geest,  
lichtspoor waarin je overleeft,  
niet wat maar wie je bent geweest.

Kees Hermis

Ruach is het Hebreeuwse woord voor geest.  
Het stamt van een werkwoord dat waaien betekent.  
De eerste betekenis van ruach is dan ook: wind, adem;  
(de door God gegeven) levensadem, levenskracht,  
geestkracht.



## Op de agenda

Meld je voor 8 juni gratis aan via: [dehoop.org/50jaar](https://dehoop.org/50jaar)

**Uitnodiging**  
*Festival van Hoop*

HOOFDPROGRAMMA  
MENSENBIEB  
BELEEF DE ZORG  
KINDERPLEIN  
TALENT VAN EIGEN BODEM  
TERUG IN DE TIJD  
50 jaar  
De Hoop  
FOOD

**Zaterdag 28 juni**  
13:00 tot 21:00 uur

Concerten van Gospelkoor G-Roots en Trinity  
Interessante workshops  
Activiteiten voor jong en oud

Provincialeweg 70 Dordrecht





## Ingekomen bericht

# Dauwtrappen, ontbijten en kerkdienst op Hemelvaartsdag

Het is in Rockanje inmiddels al een goede traditie: Hemelvaartsdag beginnen met een mooie wandeling door de natuur.

We verzamelen om 6.45 uur op de parkeerplaats van de 'Houten Paardjes' in Rockanje om daar vandaan een wandeling rond het Quackjeswater te maken, onder begeleiding van onze gids Dick Zwart. We raden u aan om stevige wandelschoenen te dragen.

Na deze wandeling gaan we naar de Welkomkerk voor een heerlijk ontbijt. We proberen tussen 8.30-8.45 uur in de kerk aanwezig te zijn, zodat de eieren niet koud worden.

Om 9.30 uur begint de kerkdienst waarin ds. William Quak voorgaat.

Wilt u graag met ons ontbijten, maar kunt u niet meedoen met de wandeling, geen enkel probleem. U bent van harte welkom bij het ontbijt.

Wanneer de wandeling niet door kan gaan vanwege slecht weer, krijgt u hier op tijd een e-mail over. Het ontbijt om 8.45 uur gaat in ieder geval door, net als natuurlijk de kerkdienst.

De kosten voor het ontbijt bedragen € 5,00. Dit geld zal in zijn geheel besteed worden aan een geschenkbond voor de cliënten die gebruik maken van de Voedselbank in Brielle.

We hopen op een heerlijke wandeling, een gezellig ontbijt en een mooie samenkomst!

Wanneer u wilt deelnemen aan de wandeling en/of het ontbijt, of wanneer u wilt worden opgehaald, kunt u zich opgeven bij Ans Zwart, 0181-402930 of [ans\\_zwart@hotmail.com](mailto:ans_zwart@hotmail.com).





## Achter de schermen

### De diaconie

“Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’”, meldt de website van de protestantse kerk. Een beetje cryptisch. Regina Eggink-Stolk is lid van het diaconaal team in Oostvoorne. Gevraagd wat diaconie voor haar concreet betekent, zegt ze: “als uitvoerend orgaan doen waar de kerk voor staat: mensen, projecten en organisaties helpen.” Oftewel: zorgen dat er geld wordt ingezameld en dat dat terecht komt op de juiste plekken. Maar ook – en dat past weer bij het ‘dienen aan tafel’ – verzorgt het diaconaal team het avondmaal. Het breken en delen van het brood staat symbool voor wat we in het dagelijks leven zouden moeten doen: delen.

Geld inzamelen gebeurt uiteraard via de collectes, maar een groot deel komt ook uit het Goede-doelenfonds dat wordt gevuld door kringloopwinkel Het Vervolg. Het diaconaal team selecteert de doelen die worden ondersteund. In de diensten wordt de collecte bepaald door de PKN/ Kerk in Actie en daar geven de diakenen elke zondag een uitleg over in de dienst. Elke zondag? Het team is nu maar klein: behalve Regina bestaat het uit Ank van der Gaag en sinds kort Wilma Doeve – niet als diaken, maar als financieel administrateur. “Gelukkig is een aantal mensen bereid om op zondag als diaken in de kerk iets te vertellen over de doelen die die week worden gesteund. We noemen dat ‘bijzonder ambtsdrager’ en zo hoeven we niet zelf altijd aanwezig te zijn.”



Geld uitgeven is normaliter een van de makkelijkst te volbrengen opgaven in het leven. Maar geld uitgeven aan degenen die dat het meest nodig hebben, dat is lastiger, zo blijkt uit de woorden van Regina. “We zien de armoede niet zo goed in Oostvoorne. Het is heel moeilijk om gezinnen te vinden die steun nodig hebben, en door de privacyregels wordt dat ook nog eens steeds moeilijker. We krijgen daardoor geen informatie van de gemeente over wie het moeilijk hebben.”



Het alternatief is om organisaties te ondersteunen die daar wél inzicht in hebben. Bijvoorbeeld Moeders van Oostvoorne (het Avondmaalsproject van vorig jaar) of de Voedselbank. Dat is meer indirecte steun. "Maar als we het zien kijken we ook of we mensen direct kunnen steunen. Bijvoorbeeld als iemand in de kerktuin blijkt te slapen."

Zo steunt de diaconie dus naast de PKN-projecten zelf ook een aantal projecten met geld dat uit de kringloopwinkel komt. Uitgangspunt is dat de helft naar projecten in Nederland gaat en de andere helft naar die in het buitenland. Regina vertelt dat bij de selectie van een project altijd wordt gekeken naar de grootte van de organisatie die het uitvoert en naar de verwachte impact die wordt bereikt met de steun. Hoe ze dat doen? Regina: "We kennen alle projecten persoonlijk, hetzij zelf, hetzij mensen die erbij betrokken zijn. Zo is Jaap Varenkamp betrokken bij Old Tafo en Ineke Gelderblom bij projecten in Zuid-Amerika met de stichting Quina Care. En ikzelf ben betrokken bij het project Health Promotors Zuid-Afrika."

In de praktijk heeft het diaconaal team elke maand een vergadering van anderhalf uur. "Daarin bespreken we wat er speelt en wat mogelijke goede doelen kunnen zijn. En voor hoe lang en met hoeveel geld we ze willen ondersteunen. Op zondag vertellen we daar dus iets over in de kerk. Verder is het nu nog gebruikelijk dat de leden van het diaconaal team ook ambtsdrager zijn en dus ook maandelijks bij de kerkenraadsvergadering zitten. Daarnaast organiseren we telkens het avondmaal en het bijbehorende avondmaalsproject. Dat doen we zowel in de Leemgaarde



als hier in de kerk. We halen brood en zorgen dat er wijn is. En na afloop ruimen we de tafel weer af."

"De geringe bemensing is wel echt een probleem", zegt Regina. "Het kost me nu gemiddeld twee uur per week. Als er meer leden in het diaconaal team zouden zitten, zou het voor ieder minder tijd kosten. Gelukkig helpt Mireen Yaziji ons op de achtergrond al. Maar het is lastig om nieuwe mensen te vinden. Wat mij betreft hoeven nieuwe leden niet per definitie naar de kerkenraadsvergadering te komen als dat een te grote belasting is. Als meer maatwerk nodig is, dan moeten we dat leveren."

Wim Heiko Houtsma



# Het Vervolgverhaal

Bij kringloopwinkel Het Vervolg worden soms bijzondere voorwerpen aangeleverd. In deze rubriek nemen we zo'n item onder de loep.

## Religie in de kringloopwinkel

Sommige mensen vinden zo'n kringloopwinkel maar een hoop commercieel gedoe, dat niks te maken heeft met de kerk en met religie. Ze gaan dan wel voorbij aan het feit dat de winkel een vorm van rentmeesterschap voor de natuur is, een belangrijke bron van inkomsten is voor de kerk en een hechte sociale gemeenschap gelieerd aan de kerk vormt. Er worden zelfs regelmatig religieuze artikelen aangeboden aan de winkel die een tweede leven krijgen. Op deze pagina staan daarvan vier voorbeelden.

### Het Laatste Avondmaal

Beeld van het Laatste Avondmaal, gemerkt Academia Depose Belgique Caporali. Viel erg in de smaak bij een van onze gemeenteleden en vormt nu een conversation piece in de huiskamer.



### Litho "Het Gebed" van Jan Toorop - 1924

Lithografie van deze bekende kunstenaar Jan Toorop, gesignd in de plaat. Uitgave door Vorst en Tas, Amsterdam uit 1924.



### Kazuifel

Mouwloos opperkleed dat gedragen wordt door een priester als hij de eucharistie viert. Het is een van de paramenten die gebruikt worden in de Rooms-Katholieke Kerk. Gedoneerd aan het bisdom Rotterdam.



### Het boek Openbaring als baken voor onze tijd

In Het boek Openbaring als baken voor onze tijd neemt dr. Moolenburgh de lezer mee door een analyse, per versregel, van het hele Bijbelboek.

Of ze nu gedoneerd worden of verkocht, elk religieus artikel aangeboden in de winkel krijgt een passend vervolg.

Jan de Rijke







## Contouren steeds meer zichtbaar

Na onze vorige update is het weer even stil geworden. Zo gaat dat soms bij pionieren: zoeken naar wegen, stilstaan en om je heen kijken..., goed nadenken en met mensen praten... en bovenal steeds de vraag stellen aan Hem of Hij ons de juiste richting wil wijzen.

In de afgelopen maanden zijn we samen met de kerkenraad, diaconie en College van Kerkrentmeesters druk geweest met het bepalen van een belangrijke koers: hoe willen we de formele relaties tussen PGO en ZOUT inrichten en hoe maken we keuzes in de financiële onderwerpen?

Om met dat laatste te beginnen: samen hebben we besloten dat stichting ZOUT het pand gaat kopen en niet de PGO zoals we eerder bespraken. Grofweg denken we voor de aankoop en het klaarmaken voor het gebruik zo'n 2,5 miljoen euro nodig te hebben. De PGO wordt een belangrijker financier van het pand. Het overige bedrag zullen we extern moeten financieren. Hiervoor lopen meerdere lijnen met o.a. een bank en meerdere ideële fondsen die ons werk graag willen steunen. Uiteraard zijn we als stichting in oprichting erg blij met de bereidheid van de PGO om een bedrag ter beschikking te stellen.

Even voor alle duidelijkheid: vanwege de bedrijfsvoering van de huidige eigenaar kunnen we helaas nog steeds niet zeggen om welk pand het gaat. We weten dat er allerlei geruchten gaan, maar als u ons daar niet naar vraagt hoeven wij geen onmogelijk antwoorden te geven...

Ten aanzien van de besturing hebben PGO en ZOUT de afspraak gemaakt dat er een stuurgroep wordt gevormd die bestaat uit Annette Maassen (kerkenraad), Regina Eggink-Stolk (diaconie) en Helma Verkerk en mijzelf (werkgroep). Deze stuurgroep heeft als hoofdtak het realiseren van een goede samenwerking tussen de PGO en ZOUT. Daarvoor gaan we in de komende weken de samenwerkingsafspraken tussen de PGO en ZOUT vastleggen. Verder informeren we elkaar over alle relevante ontwikkelingen. Hierbij kan worden gedacht aan de vorderingen bij de fondsenwerving, ideeën voor de aanschaf/verbouwing van het pand, vorderingen bij de programma's, enzovoorts.

Naast stichting ZOUT wordt ook een vriendenstichting opgericht. We zijn in gesprek met een mogelijke bestuursvoorzitter. De vriendenstichting heeft als taak het vinden van financiële middelen die het functioneren van ZOUT mede mogelijk maken. Denk hierbij aan donaties, crowdfundingacties en benefiet-activiteiten. Mocht iemand zich aangetrokken voelen om mee te helpen? We horen het graag.

Dat geldt overigens voor iedereen die wil helpen ons mooie initiatief te helpen slagen. Meld u aan: er is werk genoeg voor enthousiaste mee-werkers!

Namens de werkgroep,  
Wietze Jan Wezeman

THEMA  
ELKAAR VERSTAAN

OPENLUCHTDIENST

# PINKSTEREN

8 JUNI 2025

TINTESTEEN  
STRYPSIEDIJK 48 - TINTE

10 UUR

KOM OP DE FIETS



BIJ SLECHT WEER WORDT DE DIENST VERPLAATST  
NAAR DE SINT CATHARINKERK IN BRIELLE

GEORGANISEERD DOOR DE KERKEN VAN  
BRIELLE, OOSTVOORNE EN ROOKANDE





## Op de agenda

# Pinksterdienst 8 juni in Tinte

De Protestantse Gemeenten van Brielle, Oostvoorne en Rockanje vieren, bijna traditiegetrouw, eerste Pinksterdag gezamenlijk in een openluchtdienst. Deze bijzondere dienst vindt op zondag 8 juni om 10.00 uur plaats op het plein achter Tintestein, aan de Strypsedijk 48 in Tinte. Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de Catherijnekerk in Brielle.

We hopen op weer zo'n prachtige dienst, waarbij genoten kan worden van het samenzijn, de natuur om ons heen en de mooie woorden en liederen, alles in het teken van het Pinksterfeest. Voor de kinderen is er een kindernevendienst.

Het thema dit jaar is: 'Elkaar verstaan'. De voorgangers zijn : ds. Peterjan van der Wal, ds. Marijke van Selm en ds. Eibert Kok. Gospelband 'Cross over' uit Rhoon verleent muzikale medewerking. De collectes zijn voor The Bridge (het zeemanshuis in Oostvoorne) en voor Amref Health Africa (voorheen Amref Flying Doctors).

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee en limonade te drinken en wat na te praten.

Wilt u iets bakken voor bij de koffie, boterkoek, cake, kruidkoek of iets dergelijks? Geef dit dan door aan de diaconie van uw kerk.

Komt u, als het kan, op de fiets!





## Ingekomen berichten

### Briefje voor combo Eljakim

Op 30 maart heeft Combo Eljakim een dienst muzikaal ondersteund. Helaas was het de laatste keer: het combo houdt op te bestaan. Elise heeft voor hen een lief briefje geschreven. Dat willen we u niet onthouden.



### Bedankt!

Alle dames en heren,

Ik wil jullie hartelijk danken voor het kosteren, het bijhouden van de toiletten enzovoorts tijdens mijn afwezigheid. En iedereen ook bedankt voor het bezoek en de kaarten en bloemen.  
Nogmaals dank.

Judith van Balen

### Welkom, ook op zaterdagen

De kerk is open!

Tot en met het laatste weekend van september is de kerk alle zaterdagen open van 11.00 tot 15.00 uur.

U bent van harte welkom om:

- een kaarsje te branden
- in stilte te zitten
- te bidden
- of gewoon om even in de kerk te zijn.

Loop gerust binnen, we zien u graag.

Janneke Eggink





## Uit de pastorie

Er is een chassidische vertelling over een man met een dominante vrouw, een groot gezin en een klein huisje. Hij komt zich beklagen bij de rabbi: ik hou het niet uit! Het is de hele dag lawaai en drukte, ik word er helemaal gék van. Geef me goede raad! Ga naar de markt, zegt de rabbi, en koop twee geiten. Laat ze los in je woonkamer, en kijk wat er dan gebeurt.

De oververmoeide huisvader vindt het een bedenkelijke raad, maar volgt hem toch op – de rabbi staat immers bekend om zijn wijsheid. Maar na een week meldt hij zich met wallen onder zijn ogen en paniek in zijn ogen opnieuw bij de rabbi: nu sta ik echt op instorten! Die vrouw en die kinderen praatten en schreeuwden al aan één stuk door, nu heb ik ook nog die mekkerende geiten, ze kakken overal en vreten mijn meubilair op. Rabbi! Het wérkt niet!

Goed, zegt de rabbi, breng die geiten dan maar weer terug naar de markt, en kom volgende week vertellen hoe het dan met je gaat. Na een week komt de huisvader weer langs. De rabbi hoort hem al van verre lustig fluitend aankomen. Bij binnenkomst valt hij hem huilend van geluk om de hals en roept: wat een goede raad was dát, om die geiten weg te doen! Alles is nu zo proper en overzichtelijk en rustig! Dankuwel! Ik zie het leven weer helemaal zitten!

Een beetje zoals dit verhaal, zo verwacht ik mij te voelen in juni, als ik de laatste lesdagen voor mijn opleiding 'Kerk naar Buiten' heb afgerond. Begonnen in maart '24 met online modules, en vanaf september met lesdagen in Utrecht of

Doorn, is de studie een flinke tijdsinvestering van gemiddeld een werkdag per week geweest. Ik kreeg er inzicht, inspiratie en kennis voor terug. Maar al het andere waarmee mijn domineestijd meestal al aardig goed gevuld is, ging ook gewoon door. Het is allemaal gelukt en voorspoedig verlopen. Maar ik verwacht dat ik me hierna zal voelen als die huisvader, die opeens een weldadige overzichtelijkheid ervaart in een leven dat voorheen vaak vol en hectisch was. Hoe dan ook. Ik heb ook in deze periode weer gemerkt dat ik er niet alleen voor sta, en dat velen in de gemeente, niet in de laatste plaats collega Charlotte en de vrouwen van het pastorale team, met liefde en toewijding doen wat hun hand vindt om te doen. Dank aan God daarvoor.

Ds. Marijke van Selm





## Ingekomen bericht

# Themadag 'Leven met verlies' voor jongvolwassenen

Het is enorm heftig om een vriend, vriendin, broer, zus of ouder te verliezen als je nog jong bent. Alsof een van de ankers van je leven is weggefallen. Speciaal voor jongvolwassenen organiseert de Herberg daarom op 14 juni een themadag 'Leven met verlies'. Je krijgt waardevolle tips, inzichten uit de Bijbel en verdieping rond de thema's verdriet en rouw. Er is ruimte voor ontmoeting met lotgenoten en we zullen ook op een creatieve manier het verlies zichtbaar en voelbaar maken. De dag wordt geleid door professionele medewerkers van de Herberg.

Ben jij (ongeveer) tussen de 18-30 jaar en voel je je hierdoor aangesproken? Dan nodigen we je van harte uit! Ken je iemand voor wie dit een waardevolle dag zou zijn? Stuur deze informatie dan gerust door. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl).







## Van de kerkrentmeesters

### Uw bijdrage voor Vertel!

Voor u ligt het mooie kerkblad Vertel!. We horen nog steeds hele positieve reacties op ons nieuwe kerkblad. Dat is natuurlijk heel fijn! Aan dit mooie kerkblad zijn echter wel extra kosten verbonden. We vragen u daarom een bijdrage van € 20,-. Dit is een tegemoetkoming in de kosten en is geheel vrijblijvend. Toch hopen we dat u allen mee helpt om Vertel! ook in de toekomst te kunnen blijven maken.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

NL 82 INGB 000 066 51 28 t.n.v. Kerkblad PGO.

Heeft u al een bedrag overgemaakt, dan danken wij u hartelijk!

Met vriendelijke groet,  
College van Kerkrentmeesters.





## **Protestante Gemeente Oostvoorne**

### Postadres

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne

### Bezoekadres

Kerkplein 1, 3233 AR Oostvoorne  
tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)

E-mail: [webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)

### Bankgegevens

Protestantse Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne  
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

## **Vertel!**

Verschijnt 7 keer per jaar.

Eindredactie: Christine de Vos en  
Wim Heiko Houtsma

Aanleveren kopij uiterlijk 18 juni 2025  
[kerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:kerkblad@kerkoostvoorne.nl)

### Bezorging:

Johan Griffioen  
t. 06-2242 1605

[bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl)





# Adresboek

## **Predikant**

Ds. Marijke van Selm  
Hoflaan 29  
3233 AN Oostvoorne  
Tel. 0181-77 00 40 / 06-4166 4516  
predikant@kerkoostvoorne.nl  
vaste vrije dag: maandag

## **Koopvaardijpredikant**

Ds. Helene Perfors  
Tel. 0181-41 67 51 / 06-5367 9265

## **Kerkelijk medewerker**

Charlotte Olieslagers  
Tel. 06-1759 5674  
charlotte@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter kerkenraad**

vacant

## **Scriba**

Ingrid Langbroek-Voogt  
Tel. 0181-66 99 77  
scriba@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter Diaconie**

Regina Eggink-Stolk  
Tel. 06-4201 3957

## **Financieel administrateur diaconie**

Wilma Doeve  
doevewilma@gmail.com

## **Jeugdouderling**

Annette Maassen  
jeugd@kerkoostvoorne.nl

## **Pastoraal team**

### Pastoraal ouderling

Wilma de Koning  
Tel. 06-3621 7743

### Pastoraal werkers

Maartje Bergwerff  
Tel. 06-3060 5512

Inge Bouman

Tel. 06-5239 3339

### Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp  
Tel. 0181-48 50 79  
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

## **Voorzitter Kerkrentmeesters**

Hans Hofstede  
Tel. 06-5583 4308

## **Penningmeester**

Gerard v.d. Hoek  
penningmeester@kerkoostvoorne.nl  
Tel. 06-1033 0820

## **Ledenadministratie**

Johan van de Berg  
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

## **Preekvoorziening**

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

## **Koster**

Judith van Balen-Doolaar  
Tel. 0181-48 42 15



# Hemelvaart



# KIK

"Kik! Wakker worden!" fluisteren de muizen. "Ze zijn er! We gaan!" Kikker doet een oog open. Hij weet het weer. Wandelen! De jongeren zouden supervroeg naar het kerkplein komen! Kik springt achter de muizen aan. Het is nog donker buiten. Er staan tieners met rugzakken en petjes op. Sommigen kletsen, anderen kijken slaperig voor zich uit. Daar is de dominee. "Goedemorgen! Fantastisch dat jullie er zijn! En WAT gaan we doen?" "Trapdowen!" roept stoere Sjoerd. "Precies, dauwtrappen!" zegt de dominee. "Ik heb in deze trommel veertig vragen voor onderweg. Waarom VEERTIG?" Een meisje bromt: "Omdat het veertig dagen na Pasen is". "Inderdaad! En hoe HEET deze dag?" vraagt de dominee. "Aswoensdag! Grapje!" roept Sjoerd lollig.

"Hemelvaart," zegt de dominee. "Luister. Toen Jezus met Pasen uit de dood was opgestaan, bleef Hij nog een tijdje aan zijn vrienden verschijnen. Ze zagen hem, ze hoorden en voelden Hem. Na veertig dagen gaat Hij naar Vader God in de hemel!" "O ja," roept Sjoerd, "hij sprrint weg in een stofwolk!". Niemand lacht. "Hij verdwijnt in een wolk," zegt de dominee, "De mensen moeten doorgaan zonder Hem te zien. En nu gaan WIJ de natuur in om een beetje in de wolken te zijn! Onderweg mag je met twee of drie praten over deze vragen". Er wordt enthousiast gegrabbeld. De nummers die het dichtst bij elkaar liggen, gaan samen op weg. En de muizen? Die blijven thuis. Want zúlke wolken ... daar wordt een muisje kleddernat van.



## Puzzel

Dauwtrappen is een vorm van lopen. Hiernaast staan er nog twaalf. Weet jij welke? Als je ze goed hebt ingevuld lees je in blauw een beweging die uit drie woorden bestaat. PRET: probeer alle woorden ook uit te beelden.

- DAUWTRAPPEN
- IJSB █ ...
- WA █ .....
- MARC █ .....
- KUI █ ...
- BEKLI █ ...
- PELGRIM █ .....
- S █ .....
- ZWER █ ...
- H █ .....
- SCH █ .....
- DRENT █ ...
- FLA █ .....



## Uit de Bijbel

Wat is het toch fijn met vrienden samen te zijn. Iedereen geniet, zoals je geniet van de dauw 's ochtends op de berg Sion. Want daar geeft de Heer geluk en vrede. (naar psalm 133)



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Juriëns